

Hoe je een man wordt

waar vrouwen voor vallen

Wouter



Op dit e-boek rusten auteursrechten. Je bent dan ook serieus in overtreding wanneer je delen uit dit e-boek herpubliceert, kopieert of te koop aanbiedt, in welke vorm dan ook.

Wel is het toegestaan dit e-boek in ongewijzigde vorm gratis weg te geven. Ik wil je dan ook alvast bedanken wanneer je dit e-boek doorstuurt aan vrienden, kennissen en anderen van wie jij vindt dat ze wat zouden kunnen hebben aan de inhoud van dit e-boek.

Dit e-boek is een uitgave van Datewijsheid.nl

Hoe je een man wordt waar vrouwen voor vallen

Stel je eens voor dat je iedere dag wakker wordt naast de vrouw waar je helemaal gelukkig wordt, als je alleen al naar haar kijkt.

Menig man heeft dit mogen ervaren in zijn leven. Al was het niet altijd blijvend. Ook je vader en je opa hebben het ervaren. Wat onder andere tot gevolg heeft gehad dat jij vandaag ook rondwandelt op onze aardkloot.

Laat in dit kader je gedachte eens gaan over het volgende:

Hoe groot acht jij de kans dat jij vandaag op deze aardkloot had rondgelopen, als je voorvaderen een vrouw versieren iets ontzettend ingewikkelds hadden gevonden?

Voor de hand liggend zou zijn: dat jouw voorvaderen een vrouw versieren en een vriendin krijgen helemaal niet zo heel moeilijk vonden. Niet moeilijk in die zin, dat ze ervan doordrongen waren dat bepaalde zaken nu eenmaal gedaan moesten worden als je een vrouw wil.

Maar wat maakt een vrouw versieren en een vriendin krijgen tegenwoordig dan toch zo ongelofelijk lastig?

Precies op deze vraag ga ik jou in dit digitale boek een antwoord proberen te geven waar je ook werkelijk wat mee kan.

Ik ga jou proberen uit te leggen waar en waarom het precies misgaat. En wat je nu direct zelf kunt doen, om te voorkomen dat het nog langer misgaat.

Zonder dat je je niet hoeft te verlaten op allerlei versiertips –en trucs die je nu echt niet verder gaan helpen. En waardoor je bovendien het gevoel zou kunnen krijgen dat je dingen aan het doen bent die helemaal niet bij jou passen.

Bovendien is een niet te onderschatten nadeel van je teveel verlaten op versiertrucs en verleidingsmethodes: dat je te weinig echt jezelf bent. Waardoor een vrouw in bed krijgen meestal nog wel lukt, maar een vriendin

krijgen en met haar een langdurige en bevredigende relatie hebben meestal niet.

En dat is echt wat de meesten van ons uiteindelijk toch het allerliefste willen: één ongelofelijk leuke vrouw waar je blij van wordt, met wie je je leven wilt delen en met wie je samen iets wilt opbouwen.

Daarom vind je in mijn digitale boeken ook geen trucs en methodes. Maar laat ik je kennismaken met wat volgens mij het allerbelangrijkste is voor succes in je leven als man en tevens voor je succes met vrouwen.

Is het probleem niet gewoon: dat vrouwen gecompliceerd en ondoorgroendelijk zijn en tegenwoordig gewoon net iets te graag als onafhankelijk en zelfstandig gezien willen worden?

Nee, dat is het probleem allerminst. Maar wat is het dan wel?

Wat het wel is, is dat wij tegenwoordig onder andere veel te veel nadenken. En daarmee te weinig gewoon durven af te gaan op ons gevoel. Dat we er steeds meer naar neigen om dit te doen komt, doordat er steeds meer conflict lijkt te ontstaan tussen wat we voelen en wat we denken.

Een conflict dat veroorzaakt wordt doordat wij verstandelijk gezien aan het emanciperen zijn en onze maatschappij sterk aan het vervrouwelijken is. Ons gevoel en ons instinct daarentegen, gaan daar echter absoluut niet in mee. Daar is in die, pak 'm beet, 200.000 jaar dat wij mensen op deze aardkloot rondwandelen bar weinig aan veranderd.

Een van onze sterkste drijfveren als man om elke dag weer te gaan doen wat we moeten doen, is de drang om onze genen te laten voortleven. En als we ons aangetrokken voelen tot een vrouw, dan is er eigenlijk niets anders aan de hand dan ons lichaam dat ons vertelt dat we een geschikte partner in het vizier hebben om ons mee voort te planten.

Onze taak als man is dan vervolgens om dat vrouwtje te versieren en te verleiden tot het hebben van seks. Het vrouwtje echter, wil dat alleen met een man die haar het gevoel geeft dat hij mans genoeg is om haar en eventueel hun kroost te beschermen en veiligheid te bieden.

Om een vrouw dat gevoel te kunnen geven, moet je in staat zijn onder andere je mannetje te staan in je omgang met vrouwen. Iets wat je slecht zal gaan lukken, wanneer jij jezelf laat leiden door de onzekerheid die je voelt in de buurt van vrouwen, of wanneer je jezelf eigenlijk niet goed genoeg voelt voor

vrouwen. En als gevolg daarvan onbewust vooral zoekt naar de goedkeuring van een vrouw. Bijvoorbeeld door vooral veel te aardig voor haar te zijn.

Dat je er op deze manier absoluut niet in gaat slagen de vrouw het gevoel te geven dat jij je mannetje staat, zal ze je laten weten en laten voelen door geen of weinig interesse in je te tonen en door je af te wijzen.

We zouden dan ook gerust kunnen stellen dat een vrouw onbewust de graadmeter is voor jouw mannelijkheid en in hoeverre jij je mannetje staat in je omgang met vrouwen.

Met andere woorden: Hoe beter jij in staat bent je mannetje te staan en je mannelijkheid te tonen in je omgang met vrouwen, hoe makkelijker het wordt om van een vrouw te krijgen wat jij graag wilt. Bijvoorbeeld: seks of een relatie.

Zoals een vrouw ooit zo mooi zei toen ik haar vroeg hoe het volgens haar komt dat vrouwen voor menig man soms zo gecompliceerd en onbegrijpelijk reageren:

Dat komt omdat mannen steeds vaker niet meer onder woorden durven brengen wat ze nu echt willen van een vrouw. Als je iets wilt van een vrouw, zeg het haar dan gewoon. En laat haar vervolgens de keus of ze er in meegaat of niet.

Waarom jij trots zou moeten zijn dat je een man bent

Man-zijn lijkt niet langer cool en hip te zijn in onze Westerse samenleving. En wij Nederlanders lopen uiteraard weer eens voorop. Want wij behoren tot de meest vrouwelijke landen ter wereld. Hetgeen onder meer betekent dat de Nederlandse man zich kan scharen tot de mannen met de meeste vrouwelijke eigenschappen.

Niet echt iets om trots op te zijn, denk ik. Want precies dat is wat mijns inziens alle ellende in relaties tussen mannen en vrouwen veroorzaakt. En waardoor er tegenwoordig zo ontzettend veel singles zijn die heel graag een partner willen, maar het gewoon domweg niet voor elkaar krijgen.

Als in de natuur iets niet klopt of er mankeert wat aan een bepaald dier, dan wordt hij uit de groep verstoten, genegeerd of zelfs gewoon gedood. Daarmee wordt simpelweg voorkomen dat dit dier, dat te zwakke genen heeft, zich voort zal planten. Omdat dat slecht zou zijn voor de overlevingskansen van de soort.

Maar omdat wij intelligente wezens zijn, kunnen wij dit niet over ons hart verkrijgen en lossen dat dan ook op een andere manier op.

Althans, dat denken we. Want eigenlijk gebeurt er met een man die in zijn relatie tot vrouwen te weinig mannelijkheid toont precies hetzelfde. Hij wordt afgewezen. Waardoor gewoonweg voorkomen wordt dat hij zich voort kan planten.

Uiteraard stel ik het nu wel even heel kort door de bocht. Maar dat maakt denk ik wel even goed duidelijk wat er precies aan de hand is.

Echter, als je een gezonde vent bent, dan hoef je jezelf daar niet zo heel veel zorgen over te maken. Want je bent een man, met mannelijke gevoelens en emoties.

Alles wat je simpelweg dan ook te doen staat is:

- Wat minder nadenken.
- Wat meer naar je mannelijke gevoelens en emoties luisteren.
- Meer op jezelf vertrouwen.
- Daadwerkelijk actie ondernemen op wat je denkt, voelt en wilt.
- Uitspreken tegen een vrouw wat je denkt, voelt en wilt van haar.

Jouw mannelijke gevoelens en emoties zorgen er namelijk niet alleen voor dat jij een vrouw in je leven krijgt, maar zorgen er tevens voor dat jij je leven op een mannelijke manier leidt.

Wat concreet betekent dat jij je leven op zo'n manier leidt, dat het jou het gevoel geeft dat dit, wat jij doet, het allerbeste voor je is. En niet wat jij denkt dat het beste overeenkomt met wat je omgeving van jou verlangt, maar waar jij jezelf nou niet echt gelukkiger van gaat voelen.

Want precies dat gebeurt onbewust namelijk heel veel mannen tegenwoordig. Dat ze vooral dingen doen waarvan ze minstens het vermoeden hebben dat het de goedkeuring van hun omgeving zal opleveren. Tenslotte hechten we allemaal veel waarde aan goedkeuring en waardering krijgen van andere

mensen. In het bijzonder mensen tegen wie we opkijken, van wie we afhankelijk zijn of die belangrijk voor ons zijn.

Wat wil jij ècht in je leven?

Toch moet je als man proberen je juist daaraan te ontworstelen. Aan het iets doen dat je niet echt voor jezelf doet, maar eigenlijk doet om waardering en goedkeuring van je omgeving te krijgen.

Want meestal krijg je van je omgeving geen enkele waardering of goedkeuring. En dat heus niet omdat ze je dat niet willen geven. Maar omdat iedereen te druk bezig is met zichzelf en wat anderen daarvan zouden kunnen vinden.

Dus dat jij ook op zoek bent naar waardering en goedkeuring zal ze niet eens opvallen.

Echter, mensen die wel waardering krijgen, zijn doorgaans mensen die zich op wat voor een manier dan ook onderscheiden van de massa. Mensen die hun hart volgen en die volledig hun eigen weg gaan. De kans is dan ook heel groot dat je omgeving je pas zichtbaar zal gaan waarderen, zodra je jezelf gaat onderscheiden en jij gepassioneerd je eigen weg volgt en daar succesvol in bent.

Onze sporthelden zijn er nog altijd het beste voorbeeld van, dat dromen uit kunnen komen.

Wanneer je erop gaat letten dan volgt elk succesverhaal een vergelijkbare lijn:

1. Jongetje vindt iets leuk en ontwikkelt er een passie voor.
2. Jonge jongen droomt dat hij ooit Olympisch goud zal winnen.
3. Jonge man zet alles aan de kant en werkt zich jarenlang een slag in de rondte om zijn droom werkelijkheid te laten worden.
4. Volwassen vent gelooft in zichzelf en is ervan overtuigd dat hij vandaag Olympisch kampioen kan worden.

Degene die het sterkste geloof heeft in eigen kunnen op dat ene belangrijke moment, wordt uiteindelijk ook de kampioen.

Eigenlijk heb je maar 4 dingen nodig om succesvol te zijn:

1. Een doel
2. Passie
3. Zelfvertrouwen
4. Werklust

En het besef dat het cruciale verschil zit tussen: iets alleen maar willen en daadwerkelijk actie ondernemen om het te realiseren.

Iets dat tevens het verschil is tussen dromen die sterven en dromen die verwezenlijkt worden.

Maar wat heeft dit nu allemaal te maken met aantrekkelijk zijn voor vrouwen?

Lees maar eens 20 dateprofielen van vrouwen. En kijk waar ze naar zoeken in een man.

Dan zul je namelijk veelvuldig lezen dat vrouwen een man zoeken die:

- Zelfvertrouwen heeft.
- Zelfstandig is.
- Een eigen leven heeft.
- Zijn leven op orde heeft. (ofwel een idee hebben welke kant hij op wil)
- Een doel in zijn leven heeft.
- Ambitieuus is.
- Passie heeft.
- Durft te gaan voor wat hij wil.

Vallen de gelijkenissen je op?

Waar vrouwen werkelijk voor vallen bij een man

Een bijna onmogelijk uit te roeien overtuiging onder mannen is: dat vrouwen vallen voor macht, status, geld en uiterlijk.

En laat die overtuiging nou juist zo moeilijk uit te roeien omdat hij wel degelijk veel waarheden bevat. We begrijpen alleen niet helemaal goed, wat een vrouw er precies bij voelt. Zoals we wel vaker vrouwen niet helemaal goed begrijpen.

Macht, status en geld zijn niets anders dan het resultaat van het op een mannelijke manier in het leven staan. Ofwel dingen voor elkaar krijgen en proberen de beste te zijn die jij met jouw mogelijkheden, vaardigheden en talenten kan zijn.

Een vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld, kan in zijn omgeving net zoveel macht en status hebben als een bankdirecteur in zijn omgeving. Gewoon omdat hij iedere dag weer probeert de beste te zijn die hij kan zijn.

Uiteraard verdient de bankdirecteur meer dan de vrachtwagenchauffeur. Maar misschien verdient de vrachtwagenchauffeur wel meer dan de bankdirecteur, in vergelijking met hun collega's. Omdat de vrachtwagenchauffeur waanzinnig goed is in zijn vak en de bankdirecteur maar een zeer middelmatige bankdirecteur is. Eén die zijn directiestoel gekregen heeft omdat zijn vader vriendjes heeft en niet omdat hij de ambitie, de passie en het lef heeft, die de vrachtwagenchauffeur wel heeft.

In theorie zal een vrouw zich dan ook meer aangetrokken voelen tot de vrachtwagenchauffeur in dit voorbeeld, dan tot de bankdirecteur. Omdat de vrouwelijke intuïtie als volgt redeneert:

De bankdirecteur mag dan nu een groter huis hebben en een grotere auto en zich duurdere vakanties kunnen veroorloven dan de vrachtwagenchauffeur, maar de vrachtwagenchauffeur staat veel mannelijker in zijn leven.

Door zijn mannelijke manier van leven heeft de vrachtwagenchauffeur de grootste kans op overleven. En daarmee ook zij en ook hun kroost. Dat onze genen voortleven is belangrijker dan wat voor een hoeveelheid geld, luxe en goederen dan ook.

Ons instinct is absoluut niet meegeëmancipeerd, weet je nog?

En ook op uiterlijk valt een vrouw niet. Een vrouw valt vooral op wat dat uiterlijk uitstraalt en wat voor een gevoel haar dat geeft. Wat er in het kort op neerkomt dat een vrouw valt voor een man wiens uiterlijk mannelijkheid en mentale kracht uitstraalt. Want dat geeft haar een gevoel van vertrouwen in hem.

Wat een vrouw versieren en een vriendin krijgen tegenwoordig lastiger maakt

Zoals eerder gezegd: als een vrouw versieren echt zo moeilijk zou zijn geweest als we onszelf soms wijsmaken tegenwoordig, dan hadden zowel jij als ik vandaag waarschijnlijk niet op deze aardkloot rondgelopen.

Toegegeven, onze voorouders hadden het vroeger wel wat makkelijker om een vrouw het hof te maken, zoals het toen nog zo mooi heette. Ten eerste hadden onze voorvaderen niet zo heel veel keus. Want op het dorp woonden niet zo heel veel meisjes van dezelfde leeftijd als hen. En bovendien moest ze vaak ook nog eens dezelfde geloofsovertuiging hebben.

De wat avontuurlijker ingestelde voorvader zou misschien nog één of twee dorpen verder gaan om een vrouw te ontmoeten, maar daar hield het dan ook wel mee op.

Als je een vrouw dan ook leuk vond, dan was enige haast geboden en moest er doelgericht actie ondernomen worden. Voordat een ander je voor was.

Tegenwoordig heb je mogelijkheden te over om vrouwen te ontmoeten. Dat is uiteraard ontzettend leuk en spannend. Maar het zorgt er tevens voor dat het gevoel van haast maken en nu doen er niet meer zo erg is. Dat geeft ons onder andere een teveel aan gelegenheid om na te denken over hoe we die vrouw aanspreken nu eens het beste kunnen aanpakken.

En dat is eigenlijk al direct de eerste fout die we maken. Want menig man vindt het al lastig om een vrouw aan te spreken die hij leuk vindt. En het wordt alleen nog maar lastiger wanneer je te veel tijd neemt om na te denken en haar steeds leuker gaat vinden.

Dat is dan ook iets wat je jezelf het eerst zal moeten aanleren. Dat zodra je een vrouw leuk vindt, je haar zo snel mogelijk aanspreekt, een praatje met haar maakt en date met haar regelt.

Een tweede ding wat het vroeger makkelijker maakte om een vrouw te versieren was, dat vroeger de traditionele rolverdeling nog in tact was. Iets dat overigens tevens de natuurlijke rolverdeling is tussen man en vrouw.

Als man gaf je richting aan het leven. Je had de leiding over je gezin en je zorgde ervoor dat je vrouw en je kroost een veilig onderkomen hadden en voldoende te eten. Bovendien zorgde de man voor de bescherming van zijn huis en haard.

De vrouw nam de ondersteunende taken waar. Ze zorgde voor het huis en voor de kinderen. En zorgde er tevens voor dat de man des huizes op krachten bleef. Zodat hij zo goed mogelijk zijn werk kon blijven verrichten. Daarvan waren goede maaltijden een onderdeel, maar uiteraard ook liefde, ontspanning, waardering voor wat hij doet, genegenheid en seks.

Tegenwoordig doen man en vrouw een dappere poging om elkaars rollen waar te nemen. Maar beiden blijken daar niet bijster goed in. Een vrouw raakt gestrest en voelt zich minder prettig als ze moet leiden en beslissingen moet nemen. En een man zal nooit echt goed worden in ondersteunende -en verzorgende taken. Hoe we ons best er ook op doen.

Maar we blijven het doen, want dat verlangt de maatschappij nu eenmaal van ons tegenwoordig.

Echter, je hoeft het als man zijnde absoluut niet zo te doen als je dat niet wilt. Want tenslotte ben jij, ook vandaag de dag, instinctief nog steeds de natuurlijk leider in elke relatie met een vrouw. En dat houdt in dat jij in wezen kan bepalen hoe je het hebben wilt. Alles wat je daarvoor alleen maar hoeft te doen is je wensen kenbaar maken aan een vrouw.

En je zult verbaasd zijn met hoeveel plezier vrouwen doorgaans hun natuurlijke vrouwelijke rol op zich nemen. Mits jij je mannelijke rol op de juiste manier op je neemt.

Helaas doen we dat vaak niet meer zoals het zou moeten. Want mensen houden er nu eenmaal niet zo van om buiten de groep te vallen en anders te zijn.

Iets wat helaas ook betekent dat we tegenwoordig op een veel vrouwelijker manier vrouwen benaderen en aanspreken. Vrouwelijker, omdat het doel waarmee we een vrouw aanspreken vooral is: aardig gevonden worden en goedkeuring krijgen.

Het probleem is alleen dat voor het gevoel van een vrouw, aardig zijn zo ongeveer het tegenover gestelde is van aantrekkelijk zijn. Simpelweg omdat

een heteroseksuele vrouw zich niet aangetrokken voelt tot vrouwelijke eigenschappen in een man.

Ik ken een prachtige vrouw die het haar vriend werkelijk verbiedt om achter de kinderwagen te lopen. Omdat ze dit zo ontzettend niet mannelijk vindt. En eerlijk gezegd: Ik vind dat ze absoluut gelijk heeft. Maar het grappige is, dat ze hiermee tegenwoordig als behoorlijk tegendraads wordt beschouwd.

Kortom, de vrouwelijkheid die ons door onze moderne samenleving toch wel een beetje wordt opgelegd, zorgt er in belangrijke mate voor dat het voor ons vandaag de dag lastiger is om een vrouw te versieren en een vriendin te krijgen dan dat het vroeger was.

Van een vrouw hoef je zeer zeker niet te verwachten dat ze hier verandering in gaat brengen en het je makkelijker gaat maken. Nogmaals omdat de man van nature simpelweg de leidende rol heeft. Wat betekent dat als je wat wilt veranderen, je dat dan ook zelf zal moeten doen.

Een fijne bijkomstigheid daarbij is overigens wel, dat jij je kansen bij vrouwen direct groter zal zien worden, zodra jij besluit mannelijker in het leven te gaan staan.

Mannelijker in het leven gaan staan betekent in het kort zoveel als:

1. Bedenken wat je echt wilt en hoe je dat doel kan bereiken.
2. Een plan van actie maken.
3. Het plan uitvoeren.

Want man-zijn is in basis niet veel anders dan: dingen die jij graag wilt, zelf voor elkaar krijgen.

Maar wat wij mannen in de moderne Westerse wereld veel te vaak doen is: ons laten leiden door onze angsten, vasthouden aan wat we hebben en in de gunst proberen te blijven van de mensen om ons heen.

Waar onze verre voorvaders nog in gammele houten notendoppen de oceaan overvoeren om New York te stichten, zijn wij tegenwoordig vooral een grootmeester in het in mum van tijd verzinnen van 100.000+ smoezen als we ook maar één stap buiten onze comfortzone moeten zetten en onze onzekerheid tegemoet moeten treden.

Vind je het nu nog een wonder dat in de media, bijna geen vrouw nog respect heeft voor mannen en dat we 9 van de 10 keer afgeschilderd worden als: kneusjes, sukkeltjes, mietjes en 'Labrador met deurmat extensie'?

Ik niet. En eerlijk gezegd kan ik me kapot ergeren aan mannen die hier vrolijk lachend aan meewerken, in de hoop zo stiekem toch nog bij vrouwen in de gunst te komen.

Goed, genoeg gemopperd. Waar waren we..

Man-zijn is dingen voor elkaar krijgen. Dat betekent concreet: dat als jij een vrouw ziet en je vindt haar leuk, dat je dan gewoon op haar afstapt en met haar gaat praten. Al breekt het zweet je uit en loopt het je dun en in 7 kleuren door je broek.

Want je hoeft niet eerst zelfvertrouwen te hebben, voordat je op een vrouw kunt afstappen. Waar het in werkelijkheid om gaat is, dat je een vrouw het gevoel geeft dat je zelfvertrouwen hebt. Een gevoel dat je haar al geeft, zodra je de moed bij elkaar verzamelt, op haar afstapt en een praatje met haar maakt.

En als jij dat daadwerkelijk zo zou doen, dan ben je in de ogen van menig vrouw bovendien ook nog eens veel stoerder dan ik. Omdat jij jezelf eerst door je angst heen hebt moeten rammen om die vrouw aan te kunnen spreken. Daardoor zal een vrouw zich alleen maar meer bijzonder voelen. Omdat je het voor haar over hebt gehad om je angst te overwinnen. Om zo met haar in gesprek te kunnen komen. Een vrouw zal dan doorgaans ook graag een afspraak met je maken voor een date.

Dat is waar het werkelijk om gaat. Om het op die vrouw afstappen en haar aanspreken. Met haar praten en haar voorstellen om samen wat te gaan doen. Alleen al daarmee, maak je de perfecte indruk op een vrouw.

Dus als je gaat daten, hoef je helemaal geen indruk meer te maken op een vrouw. Want dat heb je al gedaan op het moment dat je haar aansprak.

Alles wat je vervolgens nog maar hoeft te doen, is haar kennis laten maken met jouw leven. Met wat jij leuk vindt en met wat jou bezighoudt. Want het enige doel waarmee een vrouw een eerste date ingaat is: meer van jou te weten te komen omdat ze je leuk vindt.

Waarom wil ze meer van jou te weten komen? Omdat ze erachter wil komen of jij een echte man bent. Ofwel een man bent, die in staat is haar een gevoel van vertrouwen, veiligheid en bescherming te geven tijdens jullie samenzijn.

En dat is ook precies wat een bad boy in de ogen van een vrouw doet. Een bad boy toont vooral zijn mannelijkheid aan een vrouw en heeft een grote actiebereidheid. Waarbij hij zich er bar weinig van aantrekt wat zij en zijn omgeving ervan vindt. En als het haar niet aanstaat, dan vertelt ze het hem wel.

En precies dat is wat een vrouw woest aantrekkelijk vindt aan een man. Een man die haar als het ware bij haar hand grijpt en haar meeneemt op zijn avontuur, tot het moment dat ze hem laat weten dat ze niet verder meer met hem mee wil. Wat hij dan ook zonder meer zal accepteren, maar wat hem er tot die tijd niet van zal weerhouden precies die kant op te gaan die hij wil.

Precies dat zorgt er bij een vrouw voor, dat ze voelt dat ze nergens meer over na hoeft te denken, dat ze zich kan ontspannen en alleen maar van het avontuur hoeft te genieten.

Bovendien laat de bad boy door gewoon te gaan voor wat hij wil en zich nergens door tegen te laten houden een vrouw zonder meer voelen hoe leuk hij haar vindt en hoe graag hij haar wil. Iets wat voor een vrouw onweerstaanbaar is en waar ze zich dan ook maar al te graag door laat meevoeren.

Maar wanneer jij zo niet opgevoed bent en geleerd hebt dat je vooral aardig moet zijn tegen vrouwen, als je wilt dat een vrouw wat voor je gaat voelen, dan zal het lastig voor je zijn om dat plots anders te gaan doen.

'Ben ik dan niet veel te opdringerig?', zul je jezelf nu misschien onder meer afvragen.

Dat zal geenszins het geval zijn. Omdat je pas opdringerig bent zodra een vrouw je signalen geeft dat ze je aandacht niet op prijs stelt en jij ze negeert. Geeft ze die signalen allerminst en jij probeert tegelijkertijd vrijwel niets, dan zal een vrouw al snel gaan denken dat je haar niet aantrekkelijk genoeg vindt.

Vaak is niets minder waar. En ben je gewoon voorzichtig omdat je wilt voorkomen dat je iets verpest. Maar onthoud dit: te voorzichtig en te omzichtig zijn met je bedoelingen werkt juist vaak averechts. En levert je eigenlijk niets anders op dan verwarring bij een vrouw.

Dit kun je redelijk eenvoudig voorkomen door gewoon te proberen wat je voelt dat je wilt doen met die vrouw. Dus voel jij dat je haar wilt kussen? Doe dan je best een kans te creëren om haar te kunnen kussen en kus haar.

Met iets proberen kunnen je slechts drie dingen gebeuren, waardoor de wereld absoluut niet zal vergaan:

1. Ze reageert niet of nauwelijks – Wanneer je haar kust en ze draait niet weg, maar kust jou ook niet al te enthousiast terug, dan is ze er oké mee dat je haar kust, maar het doet haar (nog) niet al te veel. De kunst is dan vooral om je er niet teveel door van de wijs te laten brengen. En gewoon door te gaan met waar jullie mee bezig waren. Je zult dan vaak zien dat als je haar op een later tijdstip nogmaals kust, ze jou dan wel enthousiast terugkust.

2. Ze draait langzaam weg van je kus of aanraking – Ook dat kan je heel soms overkomen. Vaak ben je dan net iets te vlot met je eerste kus of wat te snel en te direct met je aanrakingen. Een dergelijke reactie betekent over het algemeen dat ze het nu nog niet wil en dat je het op een later tijdstip best nog eens kan proberen. Ook deze keer is het vooral zaak, je niet van de wijs te laten brengen door haar reactie. Door ook nu weer gewoon door te gaan waarmee jullie bezig waren, vergroot je de kans alleen maar dat ze op een later tijdstip juist wel door jou aangeraakt en gekust wil worden. Het enige moment waarop je altijd je handen van haar af moet gaan houden is het moment waarop een vrouw 'Nee' zegt. Want met 'Nee' bedoelt een vrouw ook echt 'Nee!'.

3. Ze reageert enthousiast op jouw aanraking – Het liefst heb je natuurlijk dat je voelt dat een vrouw verlangt naar je aanrakingen en kussen. Een vrouw verlangt naar meer wanneer ze juist toedraait naar je aanraking en je gepassioneerd terugkust. Word overigens niet meteen al te enthousiast met je aanrakingen, strelingen en kussen. De kunst is namelijk om een vrouw precies genoeg aan te raken en te kussen. Hetgeen betekent dat je er altijd voor zorgt dat ze verlangt naar meer. Vrouwen houden van dit soort prikkels en emoties. Ontzeg ze dat dan ook zeker niet door te overdrijven met aanrakingen, kussen en aandacht.

Door mannelijkheid te tonen en je vooral ook mannelijk te gedragen in de nabijheid van vrouwen, zal de derde mogelijkheid doorgaans je deel zijn.

En dat is dan ook eigenlijk precies wat het versieren van een vrouw in basis inhoudt:

- Doelbewust op een vrouw afstappen en haar aanspreken.
- Voor jezelf onderzoeken of deze vrouw leuk genoeg is om beter te leren kennen en tijd mee door te brengen.
- Haar uitnodigen voor een date.
- Een date plannen en tijdens de date je bedoelingen duidelijk maken door middel van je acties.
- Doelgerichte acties, die gedurende één of meerdere dates leiden naar jouw slaapkamer.

Alle ingewikkelde toestanden die we er vaak zelf nog bij verzinnen, zijn misschien lief bedoeld, maar voegen in werkelijkheid niets toe aan het succesvol versieren van een vrouw. Een vrouw versieren is dan ook echt niets anders dan een aaneenschakeling van succesvolle acties, waarmee je een vrouw leidt van ontmoeting naar slaapkamer.

Hoe een vrouw verliefd wordt en graag je vriendin wil worden

Waar wij mannen een hekel hebben aan die rollercoaster van emoties en onzekerheden die verliefdheid heet, genieten vrouwen hier juist met volle teugen van.

Een vrouw kan dan ook uren dagdromen en mijmeren en met vriendinnen praten over hoe verliefd ze wel niet is. En over hoe ontzettend ze wel niet weet hoe leuk jij haar werkelijk vindt. Omdat je haar wel gekust hebt en haar vaak uitnodigt om samen wat te gaan doen. En dat jullie zelfs al seks met elkaar hebben gehad. Maar dat je haar desondanks nog steeds niet hebt verteld, wat je werkelijk voor haar voelt.

Wanneer moet je een vrouw nu eigenlijk vertellen wat jij voor haar voelt?

Eigenlijk is het antwoord hierop heel simpel: niet voordat zij jou verteld heeft wat zij voor jou voelt. En niet voordat jullie seks met elkaar hebben gehad.

Want eigenlijk weet zij al wel wat jij voor haar voelt als je haar kust en date en met haar naar bed gaat. Ze heeft het je alleen nog niet horen zeggen.

En zo lang een vrouw nog geen duidelijke mondelinge bevestiging van jou heeft gehad die haar vermoedens bevestigen, blijft een vrouw twijfelen of ze het wel echt bij het rechte eind heeft.

En zo lang ze twijfelt, blijft ze daar in haar hoofd mee bezig. En hoe meer zij in haar hoofd met jou bezig is, hoe verliefder ze zal worden.

Het moment dat ze haar gevoelens voor jou met jou deelt, is het moment dat ze het eigenlijk niet meer uithoudt en moet weten of jij ook verliefd bent op haar. Het delen van haar gevoelens voor jou is eigenlijk het teken voor jou, dat ze verliefd genoeg is om een liefdesrelatie met jou te beginnen.

Maar ook de keuze of het een liefdesrelatie gaat worden is aan jou. Wanneer je ook verliefd op haar bent en je leven graag met haar zou willen delen, dan ga je er uiteraard voor zorgen dat jullie elkaar vaker gaan zien en meer tijd met elkaar door gaan brengen.

Eigenlijk hoef je ook niet eens uit te spreken dat je haar als jouw vriendin wilt. Dit voel je gewoon aan elkaar. En als je elkaar ook gaat voorstellen aan elkaars ouders en vrienden, dan is er zonder meer sprake van een serieuze relatie.

Teveel woorden vuilmaken aan het vragen aan een vrouw of ze je vriendin wil zijn, ook daar spreekt weer een zekere mate van onzekerheid uit.

Maar wees als man wel altijd oprecht in je bedoelingen. Wanneer je het leuk vindt om soms wat tijd met haar door te brengen en seks met haar te hebben, maar je vindt haar niet goed genoeg bij jou passen om een serieuze relatie met haar aan te gaan, zeg dat een vrouw dan ook eerlijk.

Met een vrouw kun je eigenlijk ieder soort relatie hebben die je wilt. Zolang je maar eerlijk bent in je acties en in je bedoelingen.

En heb altijd respect voor de keuze die een vrouw maakt. Geef een vrouw altijd de vrijheid in te gaan op jouw voorstellen of jouw voorstellen af te wijzen. Maar pas je voorstellen nooit zomaar aan, als een vrouw een beetje tegensputtert.

Heeft ze ernstige bezwaren tegen jouw voorstellen, luister daar dan naar, neem vervolgens een besluit en hou vervolgens dan ook vast aan dat besluit.

Standvastigheid zorgt bij een vrouw namelijk ook voor een diep gevoel van vertrouwen. Daarom is het ook zo belangrijk vast te houden aan je bevindingen, beslissingen en overtuigingen. En ze niet zomaar op te geven en aan te passen zodra een vrouw ook maar iets van een bezwaar uit.

Haar vertrouwen in jou is het allerbelangrijkste voor een vrouw. Zodra je een vrouw ook maar enige aanleiding geeft om aan jouw betrouwbaarheid te twijfelen, dan zal dat een relatie zonder meer bergafwaarts laten gaan.

Waar ontmoet je vrouwen eigenlijk?

Vrouwen kun je eigenlijk altijd en overal ontmoeten. Het enige waar jij zelf voor moet zorgen is dat je niet thuis blijft zitten. En als je thuisblijft, overweeg dan om tevens internetdaten en andere vormen van het ontmoeten van vrouwen online in te zetten.

Want ook gewoon mensen aanspreken die je niet kent en daar een gesprek mee aangaan is geen talent waar je doorgaans mee geboren wordt. De een is daar van nature handiger in dan de ander. Maar voor iedereen is de vaardigheid van het aanspreken en het gesprekken voeren te leren. Zelfs voor de introverte persoon.

Ieder mens vindt het namelijk fijn wanneer een ander persoon oprechte interesse toont in zijn of haar persoon en in zijn of haar bezigheden. Het is daarmee dan ook een ideale manier om een gesprek met een vrouw te beginnen.

Ook hier geldt weer dat oefening kunst baart. Dus hoe vaker je het aanspreken en gesprekken voeren met mensen die je niet kent oefent, hoe beter je er in wordt. En hoe makkelijker het je ook zal afgaan.

Iets dat zeer goed van pas kan komen op het moment dat jij ineens oog in oog staat met die vrouw die jouw ware blijkt te zijn. Op dat moment zul jij jezelf dankbaar zijn dat je zoveel van die zogenaamd spontane praatjes hebt gemaakt.

Waar vooral internetdaten, en ook andere vormen van vrouwen ontmoeten online, je kan helpen is wanneer je dat praatjes maken met mensen die je niet kent maar lastig vindt. Want waar moet je het over hebben?

Met internetdaten kun je daar eens rustig over nadenken. En kun je ook rustig nadenken, uitproberen en ontdekken wat je over jezelf moet vertellen. En wat mensen het meest interessant vinden om van je te weten.

Vervolgens kun je op diezelfde datingsite, middels zoekopdrachten vrouwen selecteren die je graag beter zou willen leren kennen. Ook dan kun je weer eens rustig je gedachten laten gaan over wat je de vrouwen die je geselecteerd hebt gaat schrijven.

Kortom, internetdaten geeft je alle mogelijkheden om rustig te oefenen in het beter worden in gesprekken beginnen en het gesprekken voeren met vrouwen die je niet kent.

Ook zul je, naarmate je beter wordt in het internetdaten, ontdekken hoe makkelijk het eigenlijk is om een vrouw uit te nodigen voor een date en hoe makkelijk vrouwen eigenlijk 'Ja' zeggen op een uitnodiging om te ontmoeten.

Een bijkomend voordeel van internetdaten is verder dat je via internet al een beetje kennis met elkaar hebt kunnen maken. En omdat je al wat van die ander weet, zal een gesprek gaande houden, zodra je elkaar daadwerkelijk persoonlijk ontmoet, ook makkelijker gaan.

Internetdaten heeft dan ook nogal wat voordelen, wanneer je zeg maar: het spontaan aanspreken en gesprekken voeren met mensen die je niet kent een beetje ontwent bent.

Echter, wanneer je er weinig moeite mee hebt om gesprekken te beginnen met mensen, blijf dat dan ook vooral doen. En wanneer je dan die ene leuke vrouw ziet, onthoud dan altijd dat ook zij maar gewoon een mens is en dan ook graag zo behandeld wil worden. Omgaan met een vrouw op een manier zoals je met iedereen omgaat die je kent, geeft je de meeste garantie op succes.

Ik hoop dat ik je duidelijk heb kunnen maken dat wij het omgaan met vrouwen vooral zelf zo ingewikkeld maken. Zodra je daar voor jezelf mee weet te stoppen, zal dat zonder meer gaan leiden tot vaker een ontmoeting met een leuke vrouw. Dat beloof ik je.

P.S.

Ken je iemand die ook wat zou kunnen hebben aan de informatie in dit boek? Stuur dit digitale boek dan gerust in zijn geheel door.

Wil je graag op de hoogte blijven van wat ik doe en schrijf?

Mis dan in geen geval informatie die interessant voor je kan zijn.

- [Abonneer je dan op de Facebook pagina van Datewijsheid.](#)
- [Of op de Google+ pagina van Datewijsheid.](#)
- [Uiteraard kun je me ook volgen op Twitter.](#)

Ik dank je hartelijk voor je belangstelling

Wouter

www.datewijsheid.nl